

De kerk is een plaats van hoop

We leven in een turbulente tijd. De afgelopen twee jaar was het 'gewone leven' ontwricht vanwege de corona-crisis. En sinds 24 februari wordt het leven ontwricht door de oorlog in Oekraïne.

Natuurlijk moeten wij, in Nederland bescheiden zijn met klagen. De bevolking in Oekraïne lijdt natuurlijk pas echt. Vrouwen en kinderen in de vrieskou op de vlucht, mannen opgeroepen om te vechten. Vele doden...

Ook de Russen lijden. In de eerste plaats onder de waanbeelden van een dictator. Jonge mannen worden naar het front gestuurd om te vechten. Iedereen die tegen de oorlog demonstreert wordt opgepakt. Moeders bidden dat hun zonen niets overkomt.

En ja, in ons eigen land hebben we te maken met de gevolgen van de oorlog, met hoge energieprijzen en hoge inflatie. En ook dat is vervelend, zeker voor wie het niet breed heeft.

De wereld waarin we leven is onrustig. Sommigen zeggen, de wereld is knettergek. En daar lijkt het zeker op.

Wij maken deel uit van die wereld. Het is de wereld waarin jij en ik leven.

En in die wereld, de wereld van 2022 zijn wij 'kerk'.
In die gekke wereld vormen wij een gemeenschap van gelovigen.

Ik geloof dat er grote behoefte is aan kerken/gemeenschappen zoals wij. Ik geloof dat er grote behoefte is aan plaatsen van hoop in een moeilijke tijd.

Het evangelie, de boodschap van Jezus Christus is een boodschap van hoop. Het evangelie van Jezus Christus is goed nieuws. En dat *blijft* goed nieuws, ook in een moeilijke tijden.

1Petrus 1

⁴⁻⁵Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. ⁶Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.

Petrus zei het al. Beproevingen horen erbij. Maar het evangelie is een boodschap van hoop, van verwachting, van leven. Petrus schreef deze woorden in de verwachting dat het einde van de tijd dichtbij was. *Dat was 1950 jaar geleden.* In zijn tweede brief stelt hij deze verwachting overigens bij. (2 Petrus 3:8,9)

Er zijn, ook nu, volop gelovigen die verkondigen dat *het einde der tijden* nabij is, soms zelfs met een datum erbij. Dat is een boodschap die je mij niet makkelijk zult horen verkondigen. Dat heb je al gemerkt. Misschien is het eindspel/het herstel hier op aarde nabij. Maar misschien ook nog niet. Hier past ons bescheidenheid. Eens zal het zover zijn.

Eens is er die dag, waarover geschreven wordt in Openbaring 21

³Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. ⁴

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. ⁵Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak Ik nieuw!'

Ik zie uit naar die dag! En laten we tot het zover is, doen waarvoor we bestaan. Weet je waarom je bestaat?

Je bestaat om te leven en om lief te hebben.

Vorige week hebben we gelezen, dat Jezus over zichzelf zei:

Johannes 10

...maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

En we hebben al die teksten gelezen waarin staat dat God de bron is van het leven: *Ik ben het brood dat leven geeft – Ik ben het licht voor de wereld – Ik ben de ware wijnstok, blijf in Mij -enz.*

We zijn geroepen om te LEVEN!!

Ons doel is niet om angstig in een hoekje te zitten kijken hoe de wereld pijn lijdt. Nee, we mogen LEVEN en LIEFHEBBEN.

Ons doel is ook niet om als gelovigen te twisten over de vraag wanneer Jezus terugkomt... Dat is geen LEVEN.

Leven heeft altijd met liefhebben te maken. Liefde geeft leven. Leven in al zijn volheid is een liefhebbend leven.

Liefhebbend leven heeft te maken met 'gerechtigheid'.

Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

We mogen gaan ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. Het heeft te maken met datgene doen, waardoor *de ander* tot bloei komt.

Mensen met kinderen weten dat. De grote vreugde die er is, als je kinderen tot hun recht, tot bloei komen. *En soms ook het verdriet, als dat niet zo is...*

Dit is in ingeschapen, het zit in ons DNA, omdat we naar Gods beeld en gelijkenis zijn gemaakt, daarom weten we diep van binnen dat liefhebbend leven is, waarvoor we gemaakt zijn.

Dat is waarom ook niet-gelovigen zich soms met hart en ziel inzetten voor gerechtigheid. Dat is omdat ze handelen vanuit wie ze werkelijk zijn, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis.

Elk mens draagt Gods DNA in zich – geschapen naar Gods beeld en gelijkenis – *God zag dat het goed was, zeer goed.* (Genesis 1)

En elk mens draagt de gevolgen van de zondeval in zich, eenzaam, vol van schaamte, trots, egoïstisch en egocentrisch. (Genesis 3)

Het is de taak van de kerk – van jou en mij – om mensen te helpen ontdekken wie ze werkelijk zijn, kinderen van God!

Die ontdekking, weten wie je werkelijk bent, dat heet bekering:

Nu weet ik dat ik een kind van God ben. Ik weet dat ik gemaakt ben om te leven en om lief te hebben. Ik weet dat God van mij houdt. Ik ben zijn geliefde zoon.

Dat is goed nieuws!!

2 Korintiërs 5:19

Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.

Dat is goed nieuws!! De boodschap van verzoening is wat wij als kerk mogen verkondigen en mogen uitleven.

Niet de verkondiging van oordeel – maar van verzoening!!

We mogen mensen uitdagen om te ontdekken wie ze werkelijk zijn – *geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.*

1 Johannes 2:2

Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

Het blijft goed nieuws!! Het is een boodschap van overvloed. Jezus heeft verzoening gebracht voor de zonde van *heel de wereld*. Dat kun je wel overvloed noemen... Niemand wordt door God uitgesloten.

Je kunt alleen jezelf uitsluiten... (God respecteert onze keuzes)

Iedereen is uitgenodigd om in het licht te komen.

Als kerk, als lokale gemeente kunnen we mensen helpen door Gods liefde, zoals Jezus leerde, onvoorwaardelijk, uit te leven. Liefde is aantrekkelijk, voor iedereen, en altijd!

Maar liefde is ook moeilijk...

Hoe vaak hoor je niet dat mensen teleurgesteld zijn in de kerk, omdat we, in onze menselijkheid, elkaar soms onrecht aandoen.

En ook in Jefta worden fouten gemaakt. Ook in Jefta kwetsen we elkaar soms.

Ook in Jefta hebben we met echte mensen te maken...

-Gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis

-En beschadigd door de zondeval.

Maar het eindigt niet bij deze vaststelling.

Ik hoop dat als we elkaar kwetsen, dat we dat ook erkennen en elkaar vergeving vragen en schenken.

Dat is de Bijbelse dynamiek. De vergeving die we van God ontvangen hebben, mogen we ook aan elkaar schenken. Dat brengt herstel, dat is leven, dat is liefhebben.

Ik hoop dat wij een plaats van hoop en rust kunnen zijn, voor mensen die vermoeid en belast zijn, door alles wat er in onze wereld gebeurt.

Ik hoop dat, als je hier bent, je de liefde van God ervaart.

Ik hoop dat je de vreugde voelt die bij het leven hoort.....ondanks de beproevingen.

We zijn gemeente in alle nederigheid.

We zijn onderweg.

En met overtuiging, het evangelie is goed nieuws!

Iedereen is uitgenodigd om thuis te komen bij God.

Om zijn verzoening te ervaren, zijn liefde te ervaren.

AMEN

Vragen voor een groepsgesprek:

- 1) Wat is voor jou, de hoop die het leven met Jezus biedt?
- 2) Kun je uitleggen waarom 'liefdevol leven' ook betekent dat er minder ruimte is voor onrecht?
- 3) Elton John zingt '*sorry seems to be the hardest word*'.
Wat vind jij hiervan?
- 4) Waar zou jij vandaag voor willen bidden?